



### Miếu u Bà Bà Nà

Thuở xưa, khi Bà Nà – Núi Chúa còn hoang sơ, âm u, cư dân làm nghề rừng còn thưa thớt, trong dân gian vẫn lưu truyền câu “Nhật Cập Bà Nà, nhì ma Phúc Thọ”. Vì thế, người dân thường thờ cúng thần linh, các “Bà” để cầu cho cuộc sống bình an, yên ổn. Thời lưu cư của Bác sĩ Pháp Albert Sallet còn ghi rõ, đó là vị thần thiển non giài mà người ta gọi là Đấng Bà: mọi người đều tôn kính.

Các quan cai trị người Pháp lên khai phá Bà Nà – Núi Chúa xưa cũng thờ kính cầu nguyện trong truyền thuyết về Bà. Họ cho lập miếu thờ Bà đầu năm (1931). Trên bia khắc rõ tên quan công sứ Pháp La Borde, quan đia lý Spick. Miếu Bà ra đời từ đó...

Chiến tranh giặc giã, súng đạn kéo dài liên miên khiến Miếu Bà vẫn không bị tàn phá. Dân đi rừng Bà Nà đức bít kiêng non và rớt quan tâm gìn giữ Miếu Bà. Miếu Bà hiện đã được trùng tu, nâng cấp và trở thành điểm dừng chân của du khách hành hương vì niềm cầu nguyện, cầu nguyện cho những điều may mắn, an lành,...